

# KERNWAARDEN

KERK VAN DE NAZARENER



## Voorwoord

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 2001, die te Indianapolis gehouden werd, hebben de Algemene Superintendenten dit boekje uit laten geven.

Op verzoek van ds. J.W. van Otterloo heb ik het begin 2002 vertaald voor de Kerk van de Nazarener te Haarlem. Het is onze wens, dat u door dit boekje de Kerk van de Nazarener beter zult leren kennen, maar meer nog dat door dit boekje uw leven verrijkt wordt, omdat u Jezus beter leert kennen en deze kernwaarden realiteit in uw leven worden, waardoor u in staat gesteld wordt een christusgelijkvormig leven te leiden.

Renske Zwart-Ruinard,  
Krommenie, februari 2002

Ontwerp omslag:  
Jeanine Dommerholt-van der Weg

Internationale Kerk:  
International Church of the Nazarene  
6401 The Paseo  
Kansas City, MO 64131, USA  
Website: [www.nazarene.org](http://www.nazarene.org)

Voor informatie Nederland:  
Website: [www.nazarene.nl](http://www.nazarene.nl)

# EEN LEVEND GELOOF:

## WAT NAZARENERS GELOVEN

Elke organisatie die de tijd doorstaat, is gefundeerd op een combinatie van doelstelling, (geloofs)overtuiging en waarden. Dat geldt ook voor de Kerk van de Nazarener. Vanaf het begin is haar visie de wereld te veranderen door overal bekend te maken wat heiliging volgens de Bijbel is. Zij is zowel een Grote Opdrachtkerk als een Heiligingskerk. Het is haar missie om van alle volken christusgelijkvormige discipelen te maken.

De huidige en toekomstige Kerk van de Nazarener wordt gekarakteriseerd door haar medewerken aan Gods opdracht. Zij is daarom een uitdrukking van de gemeente van Jezus Christus en een organisatie die zichzelf duidelijk onderscheidt, niet zozeer door wat zij gelooft, maar door de unieke manier waarop zij haar bijdrage levert aan het Koninkrijk van God.

In dit nieuwe millennium is het nodig dat de Kerk van de Nazarener deze onderscheidende kenmerken vaststelt en op papier zet. We vinden het fijn om onze rijkdommen - onze missie, roeping, geloofsovertuiging en hoogste waarden - aan de volgende generaties door te geven.

We bidden dat onze kernwaarden zullen blijven dienen als wegwijzers voor hen die door het licht en de duisternis van de aankomende decennia moeten gaan.

## KERNWAARDEN



### Wij zijn een gemeenschap van christenen

Als leden van de Algemene Christelijke Kerk verkondigen wij samen met alle gelovigen de heerschappij van Jezus Christus en aanvaarden wij samen met hen de historische christelijke geloofsbelijdenissen betreffende de drie-eenheid. Wij hechten grote waarde aan onze Wesleyaanse heiligingserfenis en geloven dat deze een manier is om het geloof te begrijpen, die juist is volgens de Schrift, het redelijk verstand, de traditie en de ondervinding.



### Wij zijn een heiligingsgemeenschap

God, die heilig is, roept ons tot een leven in heiliging. Wij geloven dat de Heilige Geest verlangt om een tweede werk van genade in ons te bewerkstelligen, waarbij Hij ons reinigt van alle zonde, ons vernieuwt naar het beeld van God, ons in staat stelt God lief te hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met geheel onze kracht en onze naaste als onszelf, en waarbij Hij in ons het karakter van Christus voortbrengt. Voor dit tweede werk van genade worden verschillende benamingen gebruikt, waaronder 'volkomen heiligmaking' en 'doop met de Heilige Geest'.



### Wij zijn een zendingsgemeenschap

Een zendingsgemeenschap te zijn, betekent dat we een missie, een roeping, een opdracht hebben. Wij zijn een 'gezonden gemeenschap', die gehoor geeft aan de oproep van Christus en die door de Heilige Geest in staat gesteld wordt om de wereld in te gaan, te getuigen van de heerschappij van Christus en om medewerkers van God te zijn bij het bouwen van de Kerk en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk (2 Corinthiërs 6:1). Onze missie (a) begint met aanbidding, (b) dient de wereld met evangelisatie en bewogenheid en (c) moedigt gelovigen aan om door discipelschap te groeien naar christelijke volwassenheid.

# De kernwaarden uitgewerkt



## Wij zijn een gemeenschap van christenen

*Samen met alle gelovigen verkondigen wij de heerschappij van Jezus Christus. Wij geloven dat God alle mensen in goddelijke liefde vergeving van hun zonden en een herstelde relatie met Zichzelf schenkt. Omdat wij verzoend zijn met God, geloven wij dat wij ons ook met elkaar moeten verzoenen, terwijl we elkaar liefhebben zoals God ons liefgehad heeft en elkaar vergeven zoals God ons vergeven heeft. Wij geloven dat ons gehele leven het karakter van Christus moet tonen. We stemmen met alle christenen van de hele wereld in met de historische christelijke geloofsbelijdenissen. Wij hechten grote waarde aan onze Wesleyaanse heiligingstraditie en we zien de Bijbel als de eerste bron van geestelijke waarheid, die door gezond verstand, traditie en ervaring bevestigd wordt.*

Samen met al Gods kinderen belijden en prijzen we Jezus Christus, onze Heer.

Jezus Christus is Heer van de Kerk, die volgens de Apostolische Geloofsbelijdenis één, heilig, algemeen en apostolisch is. In Jezus Christus en door de Heilige Geest schenkt God de Vader de hele wereld vergeving van zonden en verzoening met Zichzelf. Zij die in geloof gehoor geven aan Gods aanbod, worden kinderen van God. Omdat in Christus onze zonden vergeven zijn en we met God verzoend zijn, vergeven wij elkaar en verzoenen wij ons met elkaar. Op deze manier zijn we de Kerk en het lichaam van Christus en openbaren we de eenheid van dat lichaam. Als het ene lichaam van Christus hebben wij "één Heer, één geloof, één doop" (Efeziërs 4:5). Wij bevestigen de eenheid van de Kerk van Christus en "beijveren ons in alles om deze te bewaren" (Efeziërs 4:3).

Jezus Christus is de heilige Heer. Daarom is de Kerk van Christus niet alleen één, maar ook heilig. Zij moet heilig zijn in haar delen en in haar totaliteit, heilig in haar leden zoals zij heilig is in haar Hoofd. De Kerk is zowel heilig, als geroepen om heilig te zijn. Zij is heilig, omdat zij het lichaam is van Christus, die gerechtigheid en heiligheid voor ons geworden is. Zij is geroepen om heilig te zijn, omdat God haar geroepen heeft om heilig te worden. Hij heeft ons vóór de grondlegging van de wereld uitgekozen, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. Als het ene lichaam van Christus zou ons gehele leven als kerk het heilige karakter van Christus, die Zichzelf ontledigde en de gestalte van een dienstknecht aannam, moeten weerspiegelen. Wij beamen de heiligheid van de Kerk van Christus als een gave en als een roeping.

Jezus Christus is Heer van de Kerk. Daarom is de Kerk niet alleen één en heilig, maar ook algemeen, d.w.z. dat iedereen die de essentiële geloofsovertuigingen van het christelijk geloof beaamt, daarbij hoort. Wij onderschrijven het apostolische geloof van

alle christenen in alle plaatsen en alle tijden. Wij aanvaarden John Wesley's denkbeeld dat we in de geest verbonden zijn met alle mensen die het met ons eens zijn wat betreft de essentie van de Heilige Schrift en dat we de mening van anderen die het niet met ons eens zijn in zaken die niet essentieel voor onze redding zijn, respecteren.

Jezus Christus is Heer van de Schriften. Daarom is de Kerk niet alleen één, heilig en algemeen, maar ook apostolisch. Zij is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten en wijdt zichzelf voortdurend aan het onderwijs van de apostelen. De kerk ziet in het bijzonder de Schriften als de enige norm van geloof en leven voor de Kerk. De heerschappij van Jezus over de Schriften betekent dat we de Schriften kunnen begrijpen door het getuigenis van de Heilige Geest. Om ons verstaan van de Schriften te bevestigen en te verbeteren, houden we de oude geloofsbelijdenissen en andere getuigenissen uit de christelijke traditie die getrouw de Schriften uitleggen, in ere en slaan we er acht op. We erkennen ook dat ons verstaan van de Schriften geleid wordt door de stem van de Heilige Geest, die tot ons spreekt over berouw, geloof en zekerheid. Tenslotte toetsen we ons verstaan van de Schriften door te zoeken naar de samenhang van hun getuigenis van Jezus.

Wij zijn in het bijzonder geroepen om volgens de Wesleyaanse heiligingstraditie te getuigen van de heiliging van Christus' Kerk. Wij onderschrijven de principes van heiliging door genade en geloof in Jezus Christus, onze Redder. Daarmee bevestigen we dat de Kerk van Christus één, algemeen en apostolisch is. Maar onze speciale roeping is om de wereld en de Kerk het belang van heiliging voor ogen te houden en om Gods kinderen aan te moedigen in de volheid van de heilige liefde van de Vader te leven. Daarom stemmen we in met de Wesleyaanse heiligingsopvatting binnen het christelijke geloof en verlangen we trouw te blijven aan haar voornaamste leerstellingen: Gods voorafgaande genade, berouw, geloof, wedergeboorte, rechtvaardiging, zekerheid, de gemeenschap van christenen en haar disciplines en de vervolmaking van liefde.



## Wij zijn een heiligingsgemeenschap

*Wij worden door de Heilige Schrift geroepen en door genade getrokken om God te aanbidden, Hem lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met al onze kracht en om onze naaste lief te hebben als ons zelf. Om dit te bereiken vertrouwen we ons geheel en al aan God toe, gelovende dat we 'volkomen geheiligd' kunnen worden als een tweede crisiservaring. Wij geloven, dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, ons vult met Zijn Geest en ons kracht geeft, terwijl Gods genade ons van dag tot dag verandert in een gemeenschap van liefde, geestelijke discipline, ethische reinheid, bewogenheid en rechtvaardigheid. Door het werk van de Heilige Geest worden wij vernieuwd naar het beeld van God en wordt in ons het karakter van Christus tot stand gebracht. Heiliging in het leven van de gelovigen kan het best verstaan worden als christusgelijkvormigheid.*

Wij geloven in God de Vader, de Schepper, die uit het niets schiep. God riep ons uit het niets tot leven, maakte ons voor Zichzelf en vormde ons naar Zijn beeld. Wij hebben de opdracht gekregen het beeld van God te laten zien: "Ik ben de Here, uw God, wijdt uzelf aan Mij toe en weest heilig, want Ik ben Heilig" (Leviticus 11:44).

Ons verlangen om een heiligingsgemeenschap te zijn, is geworteld in de heiligheid van God zelf. De heiligheid van God verwijst naar Zijn Godheid, het absoluut uitzonderlijke van Zijn wezen. In majesteit en glorie is er niemand als Hij. De juiste menselijke reactie in tegenwoordigheid van zo'n glorieus wezen, is aanbidding van God als God. Gods heiligheid komt tot uiting in Zijn genadige, verlossende daden. Een ontmoeting hebben met de God die Zichzelf openbaart en geeft, maakt aanbidding mogelijk en aanbidding is het eerste middel waardoor we Hem leren kennen. We aanbidden de heilige, verlossende God door te houden, waar Hij van houdt.

Onze aanbidding van de grote en genadige God kent vele vormen. Vaak is het lofprijzen en bidden met de gelovigen. Maar aanbidding komt ook tot uitdrukking in daden als persoonlijke toewijding, dankzegging, lofprijzing en gehoorzaamheid; ook in evangelisatie, bewogenheid voor onze naaste en opkomen voor rechtvaardigheid en zelfs in de gewone verplichtingen van het leven, aangezien aanbidding van een heilige God onze manier van leven wordt.

Jezus Christus openbaarde aan ons de enige, heilige God en Hij gaf ons een voorbeeld van een heilig leven, dat vol van aanbidding was. Door Zijn leven, Zijn offer en Zijn onderwijs leert Jezus ons wat heiliging is. Dit kunnen we lezen in de evangeliën, met name in de Bergrede. Als heiligingsgemeenschap verlangen we ernaar in onze houding en in ons handelen te zijn als Jezus. Door Zijn genade stelt God gelovigen die Hem met hun hele hart aanbidden, in staat een christusgelijkvormig leven te leiden. Dit vinden wij de essentie van heiliging.

God heeft ons ook de verantwoordelijkheid van een vrije wil gegeven. Omdat we met

een neiging tot zondigen geboren zijn, zijn we eerder geneigd om onze eigen weg dan Gods weg te kiezen (Jesaja 53:6). Omdat Gods schepping aangetast is door onze zonde, zijn we dood door onze overtredingen en zonden (Efeziërs 2:1). Om weer geestelijk te kunnen leven, moet God, die uit het niets schiep, ons door het verlossende werk van Zijn eigen Zoon genadig opnieuw scheppen.

Wij geloven dat God op een unieke manier naar onze wereld kwam door de vleeswording van Zijn enige Zoon, Jezus van Nazareth, de historische God-mens. Jezus kwam, om in ons het beeld van God te vernieuwen, terwijl Hij ons in staat stelt om geheiligde mensen te worden. Wij geloven dat heiliging in het leven van de gelovige het resultaat is van zowel een crisiservaring als een levenslang proces. Volgend op de wedergeboorte, trekt Gods Geest ons door genade naar een punt van volkomen overgave van ons leven aan Hem. Dan, in een goddelijke daad van volkomen heiligmaking, ook wel doop met de heilige Geest genoemd, reinigt Hij ons hart van de erfzonde en vervult Hij ons met Zijn heilige aanwezigheid. Hij vervolmaakt ons in liefde, stelt ons in staat om een christusgelijkvormig leven te leiden en Hij geeft ons kracht om te dienen.

De Geest van Jezus werkt binnenin ons om Zijn eigen karakter van heilige liefde in ons tot stand te brengen. Hij stelt ons in staat "een nieuwe persoonlijkheid aan te doen, die geschapen is om in waarachtige gerechtigheid en heiligheid te zijn als God" (Efeziërs 4:24). Als God te zijn, is te zijn als Jezus. Hoewel het goddelijke beeld in ons hersteld is door Gods daad van volkomen heiligmaking, erkennen wij dat we nog geen geestelijke volmaaktheid bereikt hebben; ons hele leven lang hebben wij slechts één doel voor ogen, nl. christusgelijkvormigheid in ieder woord, iedere gedachte en in iedere daad. Wij geloven dat we door voortdurende overgave, gehoorzaamheid en geloof, "naar Zijn (Christus) gelijkenis veranderd worden met immer toenemende heerlijkheid" (2 Corinthiërs 3:18). We werken eraan mee om steeds verder in dit proces te komen, als we een leven van aanbidding leiden. Dit kan op vele manieren tot uitdrukking komen, waaronder het aanvaarden van de geestelijke disciplines van de plaatselijke gemeente, de verbondenheid met de plaatselijke gemeente en de verantwoordelijkheid voor de plaatselijke gemeente. Als lichaam van gelovigen spannen we ons in om een christusgelijkvormige gemeenschap te zijn, die God met het hele hart aanbidt en die Zijn gaven van liefde, reinheid, kracht en bewogenheid ontvangt.

Als heiligingsgemeenschap leven we niet in een historisch en geestelijk vacuüm. We identificeren ons met de Nieuw Testamentische en de Vroege Kerk. Onze geloofsartikelen plaatsen ons duidelijk in de traditie van het christendom. We identificeren ons met de Arminiaanse traditie van vrije genade (Jezus stierf voor iedereen) en vrije wil (de mogelijkheid die God aan iedereen geeft om voor God en voor redding te kiezen). Onze kerkelijke erfenis is ook terug te voeren naar de Wesleyaanse Opwekking van de 18<sup>e</sup> eeuw en naar de Heiligings Beweging van de 19<sup>e</sup> en 20<sup>e</sup> eeuw.

Jezus neemt bij ons de eerste plaats in. Wij aanbidden Jezus, wij houden van Hem,

wij denken aan Hem, wij spreken over Hem en wij leven als Jezus. Dit is de essentie en de rijkdom van heiliging voor ons. Dit is wat ons karakteriseert.



## Wij zijn een zendingsgemeenschap

*Een zendingsgemeenschap te zijn, betekent dat we een missie, een roeping, een opdracht hebben.*

### **3a. Onze missie van aanbidding**

*De missie van de Kerk in de wereld begint met aanbidding. Wanneer we in aanbidding voor God samengekomen zijn - zingen, luisteren naar de schriftlezing, onze tienden en gaven geven, bidden, luisteren naar de prediking, dopen en de maaltijd van de Heer delen - beseffen we het best wat het betekent om een gemeenschap van God te zijn. Onze overtuiging dat Gods werk in de wereld voornamelijk tot stand gebracht wordt door aanbeddende gemeentes, maakt ons duidelijk dat het ontvangen van nieuwe leden in de kerkelijke familie en het stichten van nieuwe aanbeddende gemeentes ook bij onze missie hoort.*

Aanbidding is de beste manier om onze liefde voor God te uiten. Het is op God gerichte verering, waarbij de Enige die ons in goedertierenheid en barmhartigheid verlost, eer bewezen wordt. De beste plek voor aanbidding is de plaatselijke gemeente die samenkomt, niet voor een op zichzelf gerichte ervaring of voor zelfverheerlijking, maar in overgave van zichzelf aan God. Aanbidding is de gemeente die God liefdevol en gehoorzaam dient.

Aanbidding is het eerste voorrecht en de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente die in lofprijzing en verkondiging bijeenkomt voor God, in antwoord op wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij belooft te doen.

De plaatselijke gemeente in aanbidding is de kern van onze identiteit. De Kerk van de Nazarener is in wezen aanbeddende plaatselijke gemeentes en in en door de plaatselijke gemeente wordt onze missie vervuld. Door de prediking van het Woord, de viering van de sacramenten, de schriftlezing, het zingen van lofprijs- en aanbiddingsliederen, het gezamenlijk bidden en het geven van onze tienden en gaven, beseffen we wat het betekent om een gemeente van God te zijn. Door aanbidding verstaan we wat het betekent om mee te werken met God aan Zijn verlossingswerk.

Onze missie van aanbidding is fundamenteel voor onze kerk. Als aanbeddende plaatselijke gemeentes het wezen van de Kerk van de Nazarener zijn, dan omvat onze missie van aanbidding ook de voortdurende verplichting om nieuwe gemeentes te stichten.

### **3b. Onze zendingsopdracht van evangelisatie, bewogenheid en rechtvaardigheid**

*Als gemeenschap die zich aan God heeft toegewijd, delen wij Zijn liefde voor de verlorenen en Zijn bewogenheid voor de armen en verbrokenen. Het grote gebod en*

*de grote opdracht zetten ons aan om ons in de wereld bezig te houden met evangelisatie, bewogenheid en rechtvaardigheid. Daarom moeten wij ons inzetten om mensen uit te nodigen tot het geloof, te zorgen voor hen die in nood zijn, op te staan tegen onrechtvaardigheid, op te komen voor de onderdrukten, de rijkdommen van Gods schepping te beschermen en in stand te houden en om allen die de naam des Heren aanroepen, op te nemen in onze kerkelijke familie.*

Door haar zendingsopdracht in de wereld uit te voeren toont de kerk de liefde van God. De geschiedenis van de Bijbel is de geschiedenis van God, die uiteindelijk de wereld door Christus Jezus met Zichzelf verzoend heeft (2 Corinthiërs 16:21). De Kerk is de wereld ingezonden om door evangelisatie, bewogenheid en rechtvaardigheid, met God mee te werken aan deze bediening van liefde en verzoening.

Het grote gebod en de grote opdracht staan beide centraal in het verstaan van onze zendingsopdracht. Het zijn twee uitdrukkingen van één enkele opdracht, twee aspecten van de boodschap van het evangelie. Jezus, die ons de opdracht geeft "God lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand ... en onze naaste als onszelf" (Mattheüs 22:37 en 39), vertelt ons ook "te gaan en van alle volken discipelen te maken, hen dopende in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen lerende alles wat Hij ons geboden heeft te gehoorzamen" (Mattheüs 28:19 en 20).

De zendingsopdracht van de Kerk strekt zich uit naar de hele mensheid, omdat alle mensen, geschapen naar Gods beeld, van grote waarde zijn. Wij hebben de opdracht gekregen mensen lief te hebben en te waarderen zoals God ze liefheeft en waardeert; God verlangt ernaar om ze door Christus, vrede, recht en redding van hun zonde te brengen. Wij hebben de opdracht om bewogen te zijn met en te zorgen voor de mensen die in nood verkeren. Wij hebben de opdracht maatschappelijk beleid en maatschappelijke stelsels die mensen niet in hun waarde laten, te bestrijden.

De zendingsopdracht van de Kerk strekt zich uit naar de gehele persoon. God heeft de mens als één geheel gemaakt naar lichaam, ziel en geest en het is onze opdracht om dienaren van Gods liefde te zijn voor de gehele mens. Onze opdracht tot evangelisatie, bewogenheid en rechtvaardigheid is één enkele opdracht en in de uitvoering van die opdracht houden we ons bezig met de lichamelijke, psychische en geestelijke behoeftes en noden van mensen.

De zendingsopdracht van de Kerk strekt zich uit naar de hele mensheid, omdat Jezus Christus in de wereld gekomen is om iedereen die Zijn naam aanroept, te redden. Als gemeenschap van God is het ons voorrecht en onze verantwoordelijkheid het goede nieuws van het evangelie te delen met iedereen die het horen wil. Of het nu door de samenkomsten is of met een persoonlijk getuigenis, *wij willen niets liever dan elke gelegenheid aangrijpen om mensen uit te nodigen in Jezus Christus te gaan geloven.*

De zendingsopdracht van de Kerk strekt zich uit naar alle mensen, omdat de Heilige Geest met Pinksteren op de hele mensheid is uitgestort (Handelingen 2). Het is onze opdracht het evangelie van redding door Jezus Christus, aan ieder mens op aarde te

brengen. De Heilige Geest geeft ons kracht om de wereld in te gaan, het Koninkrijk van God te verkondigen en met God mee te werken bij het bouwen van de Kerk.

Met een geest van hoop en optimisme houden we ons in de wereld bezig met onze door God gegeven zendingsopdracht. Dat is meer dan een menselijke inspanning of een uiting van menselijke bezorgdheid. Ons gaan en doen is een antwoord op Gods roep. Het is medewerkers van God worden bij het brengen van de opdracht tot verzoening. Het is het getrouwe getuigenis van de Kerk aan en de uitdrukking van Gods liefde van de Kerk in de wereld - door evangelisatie, bewogenheid en rechtvaardigheid. Wij geloven dat Gods genade toereikend is om de levens van mensen die gebroken zijn door zonde, te veranderen en om hen te herstellen naar Zijn beeld.

### **3c. Onze roeping tot discipelschap**

*Wij moeten ons inzetten om discipelen van Jezus te zijn en om anderen uit te nodigen discipelen van Jezus te worden. Met dit in onze gedachten, moeten wij ons best doen om de middelen te verschaffen waardoor gelovigen worden aangemoedigd om te groeien in hun geloof en in hun relatie met anderen en met God. Deze middelen zijn: zondagsschool, bijbelstudie, kringen (kleine groepen waar we verantwoording voor elkaar dragen), enz. Onder discipelschap verstaan we ook: God en de disciplines van het geloof gehoorzamen. Wij geloven dat we elkaar moeten helpen een heilig leven te leiden door wederzijdse ondersteuning, saamhorigheid en verantwoordelijkheid voor elkaar.*

Christelijk discipelschap is een manier van leven. Het is een proces van leren hoe God wil dat wij in de wereld leven. Wanneer we leren te leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord, in onderwerping aan de disciplines van het geloof en met verantwoordelijkheid voor elkaar, beginnen we de ware vreugde van het gedisciplineerde leven en de christelijke betekenis van vrijheid te begrijpen. Discipelschap is niet louter een menselijke inspanning waarbij we ons aan regels en voorschriften onderwerpen, het is het middel waardoor de Heilige Geest ons geleidelijk aan tot volwassenheid in Christus brengt. Door discipelschap worden we mensen met een karakter als Christus. Het uiteindelijke doel van discipelschap is, veranderd te worden naar de gelijkenis van Jezus Christus (2 Corinthiërs 3:18).

Op hun reis naar discipelschap ontdekken christenen door bestudering en overdenking van de Bijbel, bronnen van verfrissing in elke dorstige vallei. Als ze versterkt zijn door de verfrissing met het Woord, gezuiverd zijn door de onderdompeling in het Woord en als ze de waarheden van het Woord indrinken, ontdekken de discipelen tot hun blijde verrassing dat ze "veranderd worden door de vernieuwing van hun denken" (Romeinen 12:2). De christelijke weg opent zich voor hen als een hoge weg. Gesterkt door God, gaan ze verder, maar nu met een manier van leven die louter menselijke en culturele waarden overschaduwet. Verfrist door de bron van het Woord geven discipelen zichzelf

weg in een dienen waarbij ze zichzelf overtreffen.

Wij zijn van mening dat de traditionele geestelijke disciplines bij de discipelschapstraining van leven gevende waarde zijn. De geestelijke disciplines bidden en vasten, aanbidding, studie, afzondering, dienen en eenvoud zijn in het leven van de gelovige zowel natuurlijke uitingen, als verplichtingen die bewust aangegaan worden.

Discipelschap vereist dat we elkaar ondersteunen en verantwoordelijk voor elkaar zijn. Weinigen van ons zullen in ons eentje geestelijke disciplines die tot christelijke volwassenheid leiden, ontdekken. Wij geloven dat we de wederzijdse ondersteuning, die gegeven wordt door middel van zondagsschoolklassen, discipelschapsgroepen, bijbelstudiegroepen, bidstonden, kringen en begeleiding door een mentor, enz., moeten aanmoedigen omdat zij nodig zijn voor onze geestelijke vorming en voor ons volwassen worden in Christus. Als we inzien dat deze Wesleyaanse bijeenkomsten een functie van verantwoordelijkheid hebben, moedigt dat ons aan om op te komen voor haar plek binnen de hedendaagse christelijke gemeente.

## Epiloog

Bij de overgang naar de 20<sup>e</sup> eeuw is de Kerk van de Nazarener ontstaan! P.F. Bresee en anderen waren er ten diepste van overtuigd, dat God hen in het bijzonder had doen opstaan om het evangelie van Jezus Christus volgens de Wesleyaanse heiligingstraditie, in de kerk en in de wereld te verkondigen. Er zijn niet mis te verstane tekenen van God voor de toekomst van deze denominatie. Van een beginnende beweging is de Kerk van de Nazarener qua ledenaantal gegroeid tot meer dan 1,3 miljoen leden en is zij werkzaam in 135 landen van de wereld.

Bij de overgang naar de 21<sup>e</sup> eeuw ziet de toekomst van onze denominatie er beter uit dan ooit! Velen geloven dat wij niet voor de 20<sup>e</sup> maar voor de 21<sup>e</sup> eeuw in het leven geroepen zijn. Wij zijn hier geplaatst om een zeer belangrijke bijdrage te leveren aan onze postmoderne wereld. Dit baseren we op onze Wesleyaanse heiligingserfenis met haar radicale optimisme van genade. Wij geloven dat de menselijke natuur en uiteindelijk de maatschappij, door Gods genade radicaal en blijvend veranderd kunnen worden. Wij hebben een rotsvast vertrouwen in deze boodschap van hoop, die uit het hart van onze heilige God komt.

P.F. Bresee had als leus: "De zon gaat nooit onder in de ochtend." Het is nog steeds ochtend in de Kerk van de Nazarener; voor onze denominatie rondom de hele aarde, gaat de zon nooit onder. Wij zijn optimistisch over de impact die de heiligingsboodschap op de wereld van de 21<sup>e</sup> eeuw heeft! Met een duidelijke visie, een volledige inzet en een vast geloof zien we deze nieuwe eeuw als de beste gelegenheid om van alle volken christusgelijkvormige discipelen te maken.